

DE MEEUW

Kerstmis komt eraan!

Toegegeven, het is pas november maar voor je het weet is het al weer Kerstmis. Net als vorig jaar willen we dat ook op De Zilvermeeuw gaan vieren. We vieren het dit jaar op vrijdagmiddag 18 december.

Binnenkort komt er meer informatie te hangen in de gang bij de balie. Ook dit jaar kan iedereen zijn talenten laten zien en horen.....

Jubilaris

Peter Krom vierde onlangs zijn, schrik niet, 25-jarig jubileum bij De Zilvermeeuw! Een ware prestatie die uiteraard niet ongemerkt voorbij mocht gaan. Felicitaties van Ank, taart en zoenen: alles was aanwezig. Peter, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!!!



Restaurant

Maandag 2 november is de doorstart van het restaurant in Wijkwaard met een hapje en drankje gevierd. Het restaurant is open van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 19.00 uur. Overdag is er een kleine kaart

beschikbaar voor de lunch, waaronder heerlijke broodjes en soepen van de dag. Het restaurant is een samenwerkingsverband van Thuis aan Tafel, Woonwaard, activiteiten-centrum De Zilvermeeuw en de wijkvereniging.

Jullie hebben nu dus de keuze of je in het restaurant of de lunchruimte koffie of thee willen drinken en lunchen. Iedereen is welkom!!



Creatief hoor!

Moet je toch eens kijken wat deelneemster Nel Blijlevens heeft gemaakt tijdens de creatieve activiteiten: een heerlijk warm winterpakket! Een zalige, warme gebreide muts en een bijpassende sjaal. Laat de winter maar komen, toch, Sabina?



Geniale Kunstweek

De eerste week van november deden wij mee aan de Geniale Kunstweek. Het thema dat wij eraan gekoppeld hadden was *reizen*. Wij kregen een aantal studenten over de vloer die een kijkje kwamen nemen in onze 'keuken'. Met heel veel enthousiasme deden ze mee bij computeren, koken, rolstoeldansen en ook bij muziek. Een erg mooie gelegenheid voor de studenten om eens mee te lopen op ons activiteitencentrum.



Mag ik me even voorstellen?

Jullie kennen mij ongetwijfeld uit het restaurant; ik ben Frans. Ik ben 69 jaar oud, getrouwd en ik woon in Alkmaar. Ik heb 2 kinderen en net zo veel kleinkinderen.

Ruim 30 jaar heb ik bij MSD in Haarlem gewerkt maar sinds een jaar of 15 ben ik met pensioen. Nu doe ik veel vrijwilligerswerk, onder andere voor De Zilvermeeuw en voor Woonwaard. Je kunt mij 4 dagen in de week zien rondlopen en aanspreken, maar op de woensdag heb ik lekker vrij.



Tot ziens in het restaurant!

Heb je ook iets wat eventueel in De Meeuw zou kunnen? Laat het Marijn of Henk-Jan weten!!